

מעלת החסד – משל החפץ חיים

[נערך ע"י הרב משה כהן - ראש מפעל "עיקרי השולחן"]

החפץ חיים, בספרו אהבת חסד, סיפר את המשל הבא, כדי לבאר את מעלת החסד והמצוות שהאדם עושה בעולם הזה.

המשל - מעשה באדם שהיו לו ג' חברים: א. חבר מצוין. ב. חבר טוב. ג. וחבר שכמעט אין לו עמו קשר.

והנה יום אחד, מקבל מיודענו זימון למשפט אצל המלך, כדי לתת דין וחשבון על כל הכנסותיו וכי הוא חשוד בכך שלא שילם מסים למלך!!

אותו אדם נבהל עד מאוד, וחיפש עדים שיעידו על ישרותו וכי ידיו נקיות ולא עוול בכפו.

פנה לחבר המצוין ואמר - הרי אנו חברים מצוינים, ואתה מכיר אותי כאדם ישר. בוא בבקשה העד למלך, שאני אדם נאמן וישר. החבר ענה, נכון אנו חברים מצוינים, אך מצטער לא אוכל להתלוות אליך אל המלך, מכיוון שאני ירא מהמלך, אולי בפעם אחרת!

פנה לחבר הטוב ואמר - חברי הראשון, לא הסכים לבוא עמי למלך, אולי אתה תסכים? ענה החבר הטוב ואמר, חברך הראשון לא הסכים להתלוות אליך, אך אני כן התלווה אליך בכל הדרך, עד לפתח הארמון. אך תמחל לי, לא אכנס עמך לארמון המלוכה, כי ירא אני מהמלך, אולי בפעם אחרת!

פנה לחבר השלישי ואמר - אמנם אנו לא חברים כל כך טובים, אך אולי תסכים לבוא ולהעיד למלך שאני אדם נאמן וישר. ענה החבר ואמר, ודאי ודאי, אני אבוא, אלוה אותך כל הדרך ואף אכנס אתך לתוך הארמון ואעיד למלך על ישרותך וכל פועלך הטוב.

המשל - הם ג' חברים שיש לאדם בעולם הזה:

א. החבר הראשון המצוין - הוא הכסף, שאדם עמל עליו (מ"צאת החמה עד צאת הנשמה") וקשה לו להיפרד ממנו. אך ביום מותו של האדם, הכסף נפרד ממנו ואף לא מלווה אותו.

ב. החבר השני הטוב - זה משפחתו וידידיו של האדם, שלא עלינו ביום מותו, מלווים אותו לדרכו האחרונה עד "פתח הקבר", אך לא יותר מזה.

ג. החבר השלישי - זה המעשים טובים של האדם: המצוות, מעשי החסד, מעשי הצדקה. שמלווים את האדם גם אחרי מותו, ומעידים לפני מלך המלכים, על כל מעשי החסד והצדקה שהוא עשה.

נערך ע"י הרב משה כהן

ראש מפעל

"עיקרי השולחן"

ללימוד ההלכה בצורה מאירת עיניים